

Beste All,

Houden van. Geliefd zijn. Om nooit je eigen nietigheid te vergeten.

Ik schrijf deze brief namens alle leraren en vrienden die ik de afgelopen vijf maanden op deze prachtige school heb ontmoet. Deze school heeft de meeste impact op mijn taalgebruik gehad. Het hele team zorgt ervoor dat ik mij betrokken en geliefd voel. De leraren doen er veel moeite en interesse in om de lessen leuk en de moeite waard te maken.

Wetende dat deze school gaat sluiten maakt mij enorm verdrietig en ik denk aan mijn docenten ....., ....., ....., .... en ..... die ontzettend belangrijk zijn geweest voor mijn leertraject. Naast het reguliere lesgeven hebben we veel interactie met elkaar en een van de plekken waar ik het meest van hou is de oprichting van het OLC, waar we werken aan ons huiswerk en onze taalvaardigheden. Het wordt volledig gerund met de inzet van de vrijwilligers en hun liefde voor mensen, diversiteit en taal. Nederlands is geen gemakkelijke taal en daarom wordt integreren in de samenleving voor een buitenstaander nog moeilijker, vooral in deze tijden. Ik kan alleen maar hopen dat zo'n school niet gesloten wordt en ondersteund wordt door financiering om de vreugde van het leren te brengen met zulke toegewijde en geweldige leraren.

Met vriendelijke groet,

.....